

Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy

Voorjaar 2023
Nieuwsbrief nr. 21



Madagaskar

Stand van zaken

Beste lezers,

In de nieuwsbrief van najaar 2022 schreven we dat we plannen hadden om naar Madagaskar te gaan.

Die plannen konden we in maart uitvoeren. We hebben een mooie reis gemaakt, het was goed om de kinderen, de leraren en het team van Ankizy Gasy te zien. Met [de mail van 27 maart jl.](#) hebben we jullie daarover geïnformeerd.

We informeerden jullie over de problemen op Madagaskar vanwege Covid en de cyclonen. Nu hebben we het weer met eigen ogen gezien.

Er is veel gebeurd, er is hard gewerkt. Maar ook de armoede en de achterstand zijn nog steeds volop aanwezig.

Dit is alweer de 21^e nieuwsbrief. Het leek ons goed voor de nieuwe lezers nog eens een overzicht te geven.

Uit de besprekingen op Madagaskar zijn tal van plannen naar boven gekomen, die we hier in ons bestuur hebben besproken. Deze plannen willen we nu gaan uitwerken. We informeren jullie hier graag over.

Kortom, weer een brief vol nieuws. Veel leesplezier.

Amy en Rien de Kievit

Een stukje geschiedenis:

In 2016 is de stichting Fanampiana Sekoly Malagasy opgericht. De naam betekent hulpverlening aan scholen op Madagaskar. En dat is precies wat ons doel is. Wij hopen door kinderen naar school te laten gaan, dat dit meewerkt aan de ontwikkeling van het land. Dat geldt natuurlijk wel voor een lange termijn.

Onze stichting heeft een bestuur van vier leden:

Rien de Kievit, voorzitter,
Renze Boersema, 2^e voorzitter,
Mieke Loef-ten Hoeve, bestuurslid,
Floris Koster, bestuurslid.

Na informatie ingewonnen te hebben in Nederland kregen we advies hulp te geven op Madagaskar, het armste land van Afrika.

Madagaskar is een eiland, een groot eiland in de Indische oceaan. Van noord naar zuid is het 1.500 kilometer lang en van oost naar west 450 km. In 2020 leefden er ca 27 miljoen Malagasy's en dat aantal is stijgende.

Tijdens onze reis in 2016 kwamen wij in contact met Katarzyna Bialous (Kate), een Poolse vrijwilligster die ontwikkelingswerk doet op Madagaskar. Samen met haar vriendin Pati heeft zij een Poolse stichting Ankizy Gasy (kinderen van Madagaskar AG). Om op Madagaskar te mogen werken hebben ze een plaatselijke stichting opgericht.

Deze stichting is in 2011 begonnen met het verstrekken van maaltijden aan kinderen die thuis geen of te weinig eten kregen.

Kate heeft een deel van haar leven in Engeland gewoond spreekt daarom prima Engels, wat het voor ons gemakkelijker maakt, want Malagasy is een erg moeilijke taal, dat zie je al aan de naam van onze stichting.

In het plaatsje Ambohidratrimo (op ca 15 km van de hoofdstad) hebben ze hun kantoor. Daar hebben ze als officemanager een Malagassische dame aangesteld Ony. Ony heeft via vrienden contacten veel connecties met het Verenigd Koninkrijk en spreekt ook goed Engels.





In 2016 heeft onze stichting besloten de school in Ambatomasina te steunen. Toen een school met 75 leerlingen en 3 leerkrachten.

Ambatomasina (dit betekent heilige steen) is een dorp op een hoogvlakte en is moeilijk bereikbaar. Er is een weg die met een soort ossenwagen (getrokken door Zeboes, een Afrikaans rund) te berijden is. Maar alleen als het gedurende wat langere periode droog is. Anders is het zo modderig dat ook dit niet te doen valt.

In het dorp leeft de bevolking van de landbouw, van de teelt van rijst.

Doordat onze steun er o.a. uit bestaat dat de kinderen een warme maaltijd krijgen, groeide het leerlingenaantal snel tot zo'n 140 kinderen. Daarom hebben wij ook twee leraren extra aangetrokken. De coördinatie en het sociaal/maatschappelijk werk wordt verricht door Manana. Een jonge vrouw die zeer betrokken is bij deze vorm van ontwikkelingswerk. Ze spreekt goed Engels.

Naast deze structurele hulp van maaltijden, salarissen van leerkrachten en ook van Manana verzorgen we ook de schoolmaterialen. We hebben geholpen met nieuwe klaslokalen, een overblijfruimte, een toiletgebouw en een waterpomp voor drinkwater.



Ambatomasina is niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Voor de school en de ouders is een kiosk gebouwd waarop zonnepanelen liggen. Met de zo opgewekte stroom kan verlichting voor de avond opgewekt worden i.p.v. de kerosinelampjes of kaarsen.

Tevens is er een aansluiting gekomen, waardoor de maaltijden nu op zonne-energie bereid kunnen worden. Hierdoor zijn de milieuvervuilende en dure houtvuurtjes overbodig geworden.

Madagaskar is zwaar getroffen door Covid en later door enkele cyclonen. Zo is de rijstogst in 2022 verwoest. In een ander deel van Madagaskar (bij de plaats Mananjary) zijn veel gebouwen verwoest, waaronder ook scholen en kindertehuizen.



Als noodhulp hebben we de kinderen in Ambatomasina driemaal per week een ontbijt aangeboden en voor de ouders trainingen om op andere landbouwmethodes over te stappen (om minder afhankelijk te zijn van de rijst, die maar één keer per jaar geogst kan worden).

In de omgeving van Mananjary (zie kaart) hebben we in 2022 een school gesteund met de herbouw en wordt dit jaar (na de volgende cycloon) een kindertehuis herbouwd. Het blijkt dat als de herbouw goed gebeurt, schade door nieuwe cyclonen sterk afneemt.

Het hierboven genoemde is allemaal mogelijk door de hulp van onze donateurs. Veel particulieren, maar ook bedrijven, kerken en stichtingen helpen ons de benodigde gelden bijeen te brengen.

Uitgangspunt van onze stichting is dat al het geld gebruikt wordt voor de kinderen op Madagaskar. De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen en reis- en verblijf kosten worden door de reizigers zelf gedragen.

Al schrijvend merk je dat een stukje geschiedenis toch al wel weer heel wat is. We zijn blij en dankbaar dat we hierop terug kunnen kijken.

Maar we gaan door, er is nog veel te doen in dit mooie, maar zeer arme land.

Soms hoor je wel eens de opmerking: is het niet een druppel op een gloeiende plaat? En dan moeten we nuchter zijn en eerlijk ja zeggen. Je helpt een aantal kinderen in een land waar er miljoenen onder de armoedegrens leven. Maar toch, stel dat je op die gloeiende plaat zou zijn en de druppel valt precies op jou, dan zou je toch heel blij zijn? Dus nogmaals we gaan door en we hopen dat we op jullie blijvende steun kunnen rekenen.

En dan nu onze plannen:

Tijdens ons verblijf hebben we mogelijkheden gezien om nog meer hulp te verschaffen. Dit hebben we besproken in ons bestuur. We zijn bezig met Ankizy Gasy om hier handen en voeten aan te geven.

Allereerst een aantal zaken die gericht zijn op de school in Ambatomasina:

Milieueducatie:

Er wordt voor alle kinderen een speciale dag met een uitstapje geregeld om hen te leren om te gaan met de kwetsbare natuur op Madagaskar. Een vorm van milieueducatie.

Bijscholing leerkrachten:

In de zomervakantie komt er een week bijscholing voor de leerkrachten, speciaal op het gebied van pedagogiek.

Vervolgonderwijs:

Jaarlijks ronden zo'n 20 kinderen met goed gevolg de basisschool af. Maar er zijn geen echte mogelijkheden voor vervolgonderwijs. Enerzijds is het de traditie die wil dat de kinderen gewoon ook in de landbouw gaan werken en de wens van de ouders voor wat extra handjes op het land. Anderzijds is er geen geld voor en geen school "in de buurt" voor dit onderwijs. Dat "in de buurt" slaat op het feit dat er voor een school een forse afstand (anderhalf uur enkele reis) gelopen moet worden en de vraag er is of er dan wel plek is.

Een eerste peiling heeft wel aangegeven dat een aantal ouders wel mee zouden willen helpen, maar dat er geen geld voor beschikbaar is.

Er zijn grofweg 2 opties:

1. De kinderen komen naar Ambohidratrimo en gaan dan in de kost van maandag tot vrijdag.
2. We proberen een high school dichterbij in de buurt te vinden en zorgen voor een soort van busvervoer voor deze kinderen.

In beide gevallen zullen wij de schoolkosten en de maaltijden voor onze rekening moeten nemen.

Zodra het schoolseizoen is afgelopen, en we weten welke kinderen geslaagd zijn, worden de ouders (weer) benaderd. Daarmee gaat Manana aan de slag.

Medische zorg:

Manana verzorgt periodiek dat de kinderen worden gewogen en gemeten. Hieraan kunnen we zien dat de maaltijden effect hebben. Komend schooljaar wordt er onderzocht of er ook meer voorlichting over hygiëne en tandzorg gegeven. Het mooiste zou zijn de kinderen op school van tandenborstel en tandpasta te voorzien. Hoe en wat is nog wel lastig. De schoolbanken, waar vaak vier kinderen per bank zitten hebben geen laden of kastjes.





Bereikbaarheid van de school:

We blijven pleiten voor aandacht van de ouders hiervoor. De samenleving is daar erg gesloten, slechte wegen betekent voor hen dat anderen dus moeilijk bij hen kunnen komen. En dat vinden ze niet hun probleem en van de overheid is hierin niets te verwachten. Door middel van gespreksavonden wordt dit met de ouders besproken. Manana organiseert regelmatig een ouderbijeenkomst in de kerk, die naast de school staat.

Hier worden onderwerpen als opvoeding, seksualiteit, toekomst e.d. besproken.

Naast Ambatomasina willen we ook op andere plaatsen hulp bieden:

Ankizy Gasy geeft nu voor kinderen die op de High School zitten studie- en beroepskeuze begeleiding. Via een grote donateur in het Verenigd Koninkrijk heeft Ankizy Gasy een stuk grond kunnen kopen, waarop een centrum wordt gebouwd. Hier komen klaslokalen voor bijvoorbeeld naailessen, IT-lessen, koken, auto-onderhoud, Engelse taal etc. Ook komt er een medische post in. Zowel voor de bouw als voor de inrichting hebben wij aangeboden mee te helpen. In eerste instantie door kennis en ervaring vanuit Nederland door te geven (ontwerp, inrichting etc), en wellicht t.z.t. specifieke donateurs te zoeken voor dit soort activiteiten.

Nu het stoomkoken (op zonne-energie) in Ambatomasina een succes is, kan dit gekopieerd worden naar meerdere scholen. En naast zonne-energie is ook biogas een optie.

Tot slot:



Je ziet, er zijn volop plannen en mogelijkheden. Wat we in deze, wat zakelijke opstelling, nog niet hebben benadrukt is de grote blijdschap en dankbaarheid die er bij de Malgasy's is. Zowel de kinderen als de ouders zijn enthousiast en vragen ons steeds jullie te bedanken. Dat doen we dan hier ook graag.

Fijn dat we zo een deel van onze welvaart voor de mensen op Madagaskar kunnen inzetten.

Site:

Op onze site hebben we een heel fotoverslag van de verbouwing. Elke keer wanneer we een update krijgen van Manana, werken we de site bij.

Via de link www.stichtingfsm.nl/nieuwbouw kun je de stand van zaken volgen.

N.B. de onderstreepte woorden zijn hyperlinks. Als je daarop klikt, krijg je het betreffende artikel te zien.

AVG

Ook onze stichting dient zich te houden aan de regelgeving in de nieuwe AVG. Klik [hier](#) voor ons statement en hier voor de [privacyverklaring](#).

Steun

[Doneer via Geef](#)

Geef

Of via deze QR-code -



>

Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy

Hulpverlening aan scholen op Madagaskar

Memlinghof 25, 2923 XT Krimpen aan den IJssel

Tel. 06 - 51 320 771

Email: stichtingfsm@gmail.com

Bank: **NL 89 ABNA 052 4740 828**

ANBI/RSIN: 8561.17.067

Internet: www.stichtingfsm.nl

Wil je onze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, stuur ons dan s.v.p. even een mailtje en we halen je van de maillijst af.