

# Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy

Najaar 2022  
Nieuwsbrief nr. 20



## Madagaskar

### Stand van zaken

Beste lezers,

We zijn blij jullie weer onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.

Er gebeurt veel in de wereld: natuurgeweld, oorlogsgeweld, vluchtelingenstromen en een energiecrisis.

En dat is ook te merken op Madagaskar.

Maar naast dat trieste nieuws gebeurt er ook heel veel moois. Daar willen we wat over vertellen.

Inmiddels is het zevende schooljaar begonnen, waarin de stichting de kinderen helpt op Madagaskar.

Er is begonnen met de noodhulp vanwege de overstromingen en de cyclonen. Ook daarover meer informatie.

Het diaconaal project in Krimpen aan den IJssel is afgerond. Zie het verslag.

De energietransitie van houtskool naar zonnestroom is in volle gang. Je leest er meer over.

We zijn blij dat we kunnen helpen en dat kan door de steun van zovelen. We vertellen over de verschillende mogelijkheden om de kinderen op Madagaskar te helpen.

En ten slotte, we hebben het voornemen om in maart a.s. naar Madagaskar te reizen.

Kortom, een brief vol nieuws. Veel leesplezier.

Amy en Rien de Kievit

## Een nieuw schooljaar op Madagaskar

Het schooljaar op Madagaskar loopt van september tot juli. Net als bij ons, maar op het zuidelijk halfrond zijn de zomer en winter spiegelbeeld van het noorden. Dus de kinderen hadden "wintervakantie". Nou ja, vakantie? Het was meestal meewerken met het gezin.

De kinderen waren weer blij naar school te kunnen. Er zijn nu 137 leerlingen, 5 leerkrachten en natuurlijk de coördinator / sociaal werker Manana.

De foto's spreken voor zich.



En de maaltijden zijn ook weer van harte welkom.



Vanwege de armoede bij de ouders, als gevolg van het mislukken van de oogst, krijgen de kinderen ook drie keer per week een ontbijt op school. En ja, dat is ook rijst.

Wij krijgen geregeld leuke reacties over de foto's. Deze worden meestal door Manana gemaakt met een mobiel. Ze levert dan ook nogal eens een filmpje. Op onze site: <https://stichtingfsm.nl/start-schooljaar-2022-2023/> zijn wat foto's en filmpjes te zien. Geniet ervan!

## Extra hulp vanuit Nederland

Hierboven noemden we het al: de armoede bij de ouders is groot. De extra ontbijten zijn daarom ook voor dit schooljaar voortgezet. Wel met de kanttekening dat zodra de economische situatie is verbeterd, deze hulp stopt.



Met hulp van deskundigen van de landbouwuniversiteit in Antananarivo is voorlichting gegeven aan betere grondbewerking en andere gewassen. Er was veel aandacht voor deze instructies en inmiddels zie je al wat wijzigingen in de landbouwgebieden.



Samen met Ankizy Gasy (onze Poolse "zusterstichting") hebben we ook hulp kunnen geven in Tanambaobe. Dit dorp ligt in de buurt van de grote stad Manjara, ten zuidoosten van de hoofdstad.

De school in dat kleine dorp was verwoest. Dankzij de hulp van onze donateurs konden we toezeggen dat de school op onze kosten herbouwd kon worden.

Hieronder een paar plaatjes, meer kan je vinden op <https://stichtingfsm.nl/een-school-herbouwd-in-tanambaobe/> Daar staan ook een paar leuke filmpjes op.



## Het diaconaal project Krimpen aan den IJssel

De Immanuëlkerk in Krimpen aan den IJssel heeft in 2021 en 2022 speciaal aandacht gevraagd voor onze verre naasten. Door allerlei acties werd geld ingezameld voor drie doelen. Voor ConstruCasa in Guatemala, Hulp aan Congo in Congo en voor onze stichting op Madagaskar.



Met een DrieDoelenDag op 24 september en dankbaarheidsconcert op 15 oktober wordt het project afgerond. Voor de drie doelen samen is in deze twee jaar zo'n € 38.000 opgehaald, voor ons project dus ruim € 12.500. We hebben op onze site beelden van de [DrieDoelendag](#).

Wij hebben dit bedrag gebruikt om voor de school een waterpomp, een toiletgebouw, een kantine en een extra klaslokaal te bouwen.

Neem even een kijkje in en rond de school: <https://stichtingfsm.nl/de-gebouwen-in-en-rond-de-school/>

## Solar-cooking

Het koken op houtskoolvuurtjes is voorbij!  
De schoolmaaltijden worden met zonne-energie bereid.

Het is Rik Stamhuis gelukt deze energietransitie mogelijk te maken. Er kunnen grote hoeveelheden rijst sneller bereid worden. Want het voeden van zo'n 150 monden en dat soms tweemaal per dag, vergt grote hoeveelheden.



Er wordt nog gewacht op één onderdeel om alles te laten werken op de zonne-energie. Nu gebruiken ze nog even butagas, maar zodra dat onderdeel binnen is, is ook Ambatomasina van de houtskool én het gas af.

Wij konden een kijkje in de keuken nemen en zagen de tevreden gezichten van de kinderen! Willen jullie meekijken?

<https://stichtingfsm.nl/solar-cooking/>

## Financiën

Hierboven konden we veel zaken noemen waarbij wij, dankzij de steun van de donateurs, veel hebben kunnen betekenen voor de kinderen op Madagaskar. Speciaal noemen we de dit jaar ontvangen steun van de PKN in Rhenen, de Kruiskerk in Waddinxveen en de Immanuëlkerk in Krimpen aan den IJssel. Ook de Stichting Hart voor Kinderen draagt ons een warm hart toe.

Daar zijn wij blij en dankbaar voor.

Financieel hebben wij wel een tegenvaller door de zwakke koers van de Euro. Waar we vorig jaar nog zo'n 4.400 Ariary (de plaatselijke valuta) krijgen is de koers nu zo'n 3.700 Ariary. Oftewel: we hebben ruim 15% meer Euro's uit te geven.

Maar we hopen op jullie steun te kunnen blijven rekenen. En dat kan in vele vormen, we noemen er een paar.

Een éénmalige gift: net als alle andere bedragen besteden wij die in zijn geheel voor de kinderen op Madagaskar.

Een periodieke bijdrage: dankzij zo'n toezegging weten we al op welke bedragen we kunnen rekenen. Zo kan je voor € 10 per maand al sponsoren voor de maaltijden van één kind. Of voor € 500 per jaar een leerkracht. Het voordeel hier is dat, wij al vooraf afspraken kunnen maken met het team.

Een actie binnen je eigen kerk of netwerk: door het inzamelen van (collecte)geld wordt veel samengebracht voor de behoeftige naaste. Komt in je bedrijf de eindejaarspakketten aan de orde, denk dan eens aan een ideële gift.



Maar denk ook s.v.p. eens aan ons bij het bestellen van inkt bij 123Inkt. Daar kan je bij recyclen geld doneren voor het goede doel.

Of denk mee hoe wij op nog meer manieren middelen kunnen vergaren om op Madagaskar te helpen.

## Reisverslag

Wij hopen in maart 2023 weer naar Madagaskar te gaan.

Van het schoolwerk worden we wekelijks door Manana, de coördinator/sociaal werker, (zie foto) via de app en messenger op de hoogte gehouden. Met veel mooie foto's en films. Dus meeleven is goed mogelijk.



Toch denken we dat het goed is weer eens op locatie te zijn. Vandaar onze plannen. En natuurlijk doen we daarvan verslag in de nieuwsbrieven.

En met betrekking tot de financiën, zoals wij aangeven wordt elke gedoneerde euro daar voor de kinderen gebruikt. De reis- en verblijfkosten komen voor onze eigen rekening.

## Site

Op onze site hebben we een heel fotoverslag van de verbouwing. Elke keer wanneer we een update krijgen van Manana, werken we de site bij.

Via de link [www.stichtingfsm.nl/nieuwbouw](http://www.stichtingfsm.nl/nieuwbouw) kun je de stand van zaken volgen.

N.B. de onderstreepte woorden zijn hyperlinks. Als je daarop klikt, krijg je het betreffende artikel te zien.

## AVG

Ook onze stichting dient zich te houden aan de regelgeving in de nieuwe AVG. Klik [hier](#) voor ons statement en hier voor de [privacyverklaring](#).

## Steun

[Doneer via Geef](#)

# Geef

Of via deze QR-code -



>

## Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy

Hulpverlening aan scholen op Madagaskar

Memlinghof 25, 2923 XT Krimpen aan den IJssel

Tel. 06 - 51 320 771

Email: [stichtingfsm@gmail.com](mailto:stichtingfsm@gmail.com)

Bank: **NL 89 ABNA 052 4740 828**

ANBI/RSIN: 8561.17.067

Internet: [www.stichtingfsm.nl](http://www.stichtingfsm.nl)

Wil je onze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, stuur ons dan s.v.p. even een mailtje en we halen je van de maillijst af.