

Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy

Najaar 2016

Nieuwsbrief nr. 2



Madagaskar

Stand van zaken

Graag informeren wij de lezers over de ontwikkelingen op Madagaskar.

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de plannen een school te gaan steunen, in deze nieuwsbrief kunnen we vertellen hoe het is gegaan en hoe de school met hulp vanuit Nederland is gestart.

Ook vertellen we over de opmerkelijke groei in het aantal leerlingen, de dankbaarheid dat zoveel meer kinderen onderwijs krijgen, maar ook de financiële gevolgen hiervan.

Inmiddels zijn een nieuwe leerkracht en een coördinator op school aangetreden. Ze stellen zichzelf even voor.

Onze eerste nieuwsbrief had nog geen logo. Blij en trots kunnen we nu een mooi logo tonen. Quirine Koster-Cammeraat heeft zich daarvoor ingezet. Verderop lezen jullie de achtergronden van dit logo en vertelt Quirine iets over zichzelf.

Verder informeren we jullie over het verloop van de financiën en de wijze waarop we denken meer steun te kunnen ontvangen.

Van vele kanten hebben we morele en materiële steun ontvangen. Daar zijn we blij mee. We zijn vooral ook dankbaar dat we iets kunnen doen tegen de enorme armoede op dit mooie eiland. Natuurlijk het gaat om een druppel op een gloeiende plaat, maar het gaat ook om 105 kinderen die nu weer onderwijs en een maaltijd krijgen, om 3 leerkrachten en een coördinator die werk hebben en vele ouders in de dorpsgemeenschap, die wat uitzicht krijgen op een betere toekomst.

Dank jullie wel.

Amy en Rien de Kievit



Het team van de school staat, samen met wat ouders, klaar om de maaltijden te gaan bereiden en uit te delen.

Bij het bespreken van de zaken rond de maaltijden voor de kinderen hebben we geadviseerd de ouders, zo veel als mogelijk, te betrekken bij dit project. De ouders helpen mee met de bereiding en bij de ouders worden de ingrediënten ingekocht. Hierdoor wordt het meeleven gestimuleerd en worden de ouders ook economisch ondersteund.

De ouders zorgen voor de financiering van 2 leerkrachten.

Een "oude ontwikkelingswijsheid" luidt: het project maakt een veel grotere kans van slagen als de betrokkenen ook zelf hun bijdrage leveren.

'105 leerlingen ontvangen dit schooljaar onderwijs'

GROEI VAN HET AANTAL LEERLINGEN

Het schooljaar op Madagaskar loopt van eind september tot juli.

Bij de inschrijving van de kinderen heeft de schoolleiding alle kinderen die de schoolleeftijd hebben (4 tot 12 jaar) de kans gegeven deel te nemen aan het onderwijs.

In Ambatomasina werden zo 105 van de dorpskinderen ingeschreven, waar vorig jaar nog 76 jongeren de lessen volgden.

We hopen dat de beweegreden meer is ingegeven door de wens onderwijs te volgen dan door de verstrekte maaltijden.....

DE SCHOOL IN AMBATOMASINA

Net ten noorden van de hoofdstad Antananarivo (kortweg Tana) ligt het gehucht Ambatomasina (Malagassisch voor Heilige Steen).

Het is dicht bij de hoofdstad, maar het is slechts te bereiken na een klimtocht van ca 30 minuten door de rijstvelden. Er zijn geen bruikbare wegen en er is geen openbaar vervoer. Deze school ondersteunen wij. 105 kinderen in 8 leergroepen krijgen hier les van 3 leerkrachten. Voor de sociale begeleiding van de leerlingen is een coördinatrice aan het werk.



We zijn gestart om hen 3 dagen in de week een (warme) maaltijd aan te bieden. Ons streven is te komen tot 5 maaltijden. We hopen door donatie een structurele toezegging hiervoor te kunnen doen.

TWEE NIEUWE MEDEWERKERS KOMEN ONZE SCHOOL VERSTERKEN

In overleg met Ankizy Gasy hebben wij toegezegd de kosten van een extra leerkracht en een coördinator voor onze rekening te nemen. We zijn blij dat beiden konden aantreden aan het begin van het nieuwe schoolseizoen.

We hebben aan beiden gevraagd zich via een kort stukje in onze nieuwsbrief voor te stellen. Deze stukjes ontvingen we in het Engels, voor het gemak van onze lezers hebben we dit vertaald.

De nieuwe leraar:

Mijn naam is RIVOHARILALAINA Fanomezantsoa Jackie (roepnaam Jackie), ik ben geboren op 24 februari 1995. Ik ben single zonder kinderen.

Ik behaalde alle nationale examens tijdens mijn opleiding CEPE, BEPC en eindig met het BACC-diploma.

Ik heb gewerkt in de 6^e, 5^e en 4^e groepen van de basisschool "Challenger School" in Soamahamanina (op de weg naar Ampefy) (noot SFSM: de groepen zijn vergelijkbaar met groep 6,7 en 8 bij ons). Ik studeerde geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschap. Onlangs verhuisde ik terug naar Tana op zoek naar een nieuwe baan. Ik heb nu een aanstelling als leraar basisschool in Ambatomasina en ik wil mij graag inzetten voor de school en de kinderen.



De coördinatrice:



Mijn naam is Estine RAMANANA (roepnaam Manana), ik ben geboren op 21 april 1984. Omdat het voor mijn moeder moeilijk was mij zelf op te voeden, ze werkte als huishoudelijke hulp en had weinig mogelijkheden mij eten te geven, werd ik geplaatst in een kindertehuis.

Ik had het geluk om naar school te kunnen gaan en mijn opleiding af te maken in het kindertehuis. In 2001 ging ik voor vrijwilligerswerk naar het Verenigd Koninkrijk. Ook werkte ik in het kindertehuis van de Presbyteriaanse Kerk in Wales. Een jaar heb ik diverse projecten met de kerk en verschillende activiteiten voor de plaatselijke kinderen en de gemeenschap georganiseerd.

Toen ik weer terugkwam op Madagaskar vervolgde ik mijn studie en ben ik afgestudeerd op de faculteit Toerisme.

Na mijn afstuderen als een toeristische gids, heb ik besloten om te werken en te helpen bij een kindertehuis, ik had daar diverse verantwoordelijkheden zoals maatschappelijk werker, verantwoordelijke voor de ambachtelijke werkplaats en toeristisch coördinator.

Inmiddels ben ik getrouwd en heb een zoon.

Nu werk ik samen met het team van Ankizy Gasy in Ambatomasina en ik ben erg dankbaar dat ik weer kinderen kan helpen.

EEN NIEUW LOGO



Ik ben Quirine Koster- Cammeraat, 30 jaar en moeder van Sem en Roos die momenteel 2,5 jaar oud zijn.

Voor mijn plezier ben ik veel creatief bezig en pak ik graag mijn potlood op als dat kan. Zo ook toen Amy en Rien mij vroegen om een logo te maken voor het fantastische doel SFSM.

Ik ben me een beetje in logo's, Madagaskar en het doel van de stichting gaan verdiepen en kwam op het volgende logo.



Ik begon met de kinderen:

Kinderen zijn hier te zien zoals kinderen moeten zijn, vrolijk, actief, speels en veilig!

Toen kwam ik bij de nationale boom van Madagaskar: de baobab-boom: deze staat voor oudheid, wijsheid en bescherming.

Zodat de kinderen onder toezicht en bescherming echt kind kunnen zijn.

En het boek: educatie, school, wederom wijsheid en een kans op een betere toekomst.

En natuurlijk in de nationale kleuren van Madagaskar: Wit - Groen - Rood.

Voor mij betekent het logo:

Geboren uit educatie, wijsheid en bescherming bieden, voor nu even zorgeloosheid maar beter nog een kans op een toekomst!

Als bestuur zijn we blij met het ontwerp van Quirine. Het past goed bij onze ideeën en geeft onzes inziens weer waar de stichting voor staat.

Quirine heeft ons ook geholpen met een zwart-wit-exemplaar, zodat we als stichting in al onze uitingen het logo kunnen gebruiken.

De stichting die ons helpt op Madagaskar, Ankizy Gasy, heeft een vergelijkbaar logo:



VRIJWILLIGERSWERK OP MADAGASKAR:

Van verschillende kanten is ons gevraagd of het mogelijk is om naar Madagaskar af te reizen en daar voor onze kinderen vrijwilligers werk te doen.

Onze zusterstichting Ankizy Gasy heeft daar in principe mogelijkheden voor. Wel hebben zij als stelregel, iets wat wij volmondig ondersteunen, dat vrijwilligers zelf een bijdrage moeten meenemen om ter plekke de te verwerken materialen etc. te kunnen betalen. Een groep jongeren die ons schooltje heeft gebouwd, samen met de lokale bevolking, heeft per persoon € 500 bijgedragen. Dit uiteraard naast de zelf te dragen reis- en verblijfkosten.

Wil je hier meer over weten, neem dan s.v.p. even contact met ons op.

De foto laat een groep vrijwilligers uit Australië zien die meedeed met World Challenge 2015. Zij hebben de nieuwbouw van onze school mogelijk gemaakt.



FINANCIËN EN ACTIVITEITEN IN NEDERLAND:

Als stichting zijn wij geheel afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven.

We zijn blij dat we van verschillende kanten financiële ondersteuning voor ons project ontvangen. Inmiddels hebben we zo'n € 2.200 ontvangen, waarbij een aantal donateurs een periodieke toezegging heeft gedaan. Dat laatste is erg fijn omdat we dan met het oog op die te verwachten inkomsten toezeggingen kunnen doen op Madagaskar.



Maar er is nog (veel) meer nodig. Met onze huidige budget hebben we voor de kinderen een toezegging kunnen doen van 3 maaltijden per week. We willen graag naar een toezegging van 5 toe, maar daar is structureel zo'n € 4.000 op jaarbasis extra voor nodig.

We zijn dus hard op zoek naar donateurs die eenmalig of periodiek ons willen steunen. Naast particuliere donateurs proberen we ook diverse mogelijkheden om ondersteuning te krijgen van organisaties die dit soort initiatieven ondersteunen.

Hier de foto van de eerste maaltijd die de kinderen kregen. Ze zitten op de grond. Van een groot doek is een "tafel" gemaakt.

Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy

Hulpverlening aan scholen op Madagaskar

Burg. Aalberslaan 104

2923 CD Krimpen aan den IJssel

Tel. 0180 - 51 13 13 of 06 - 51 320 771

Email: stichtingfsm@gmail.com

Bank: **NL 89 ABNA 052 4740 828**

ANBI/RSIN: 8561.17.067

Internet: <http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-fanampiana-sekoly-malagasy/>

Wil je onze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, stuur ons dan s.v.p. even een mailtje en we halen je van de maillijst af.